

De Drietand

Hey beste Neptuners!! Eerst en vooral vanwege het voltallige bestuur en de redactie van uw clubblad een Gezond en voorspoedig 2009 gewenst!! Met heel veel duikplezier, duikreizen maar bovenal een schitterende gezondheid, want dat is het allerbelangrijkste om van de rest te kunnen genieten!!

De tijd gaat erg snel, het lijkt wel of ik het blad rond de vorige jaarwisseling nog maar net heb gemaakt...en hop we zijn alweer een jaartje ouder, hopelijk komen jullie allemaal de eindejaarsfeesten zonder al te veel kleerscheuren door.

Zoals steeds kan je in ons blad het relaas terugvinden van de voorbije evenementen, voor u "samengepend" door uw vaste verslaggever Harry...of met andere woorden een volledig verslag van ons "Ardennen-event". Het was, en dat mag wel gezegd worden, een waardige vervanger van ons jaarlijks clubfeest!!

Waar je voorlopig nog niets zal over terugvinden is de prijs van het lidgeld voor 2009.

Dit zal worden beslist op de komende bestuursvergadering en uiteraard worden meegedeeld op de statutaire vergadering. Ook over het komende Ardennenweekend en de afdaling is nog niets bekend, maar we zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van zodra hierover meer bekend is, dat spreekt voor zich!

Ons clubblad zou uiteraard niet volledig zijn zonder het vertrouwde stukje "mariene biologie", waarin we vandaag iets meer uit de doeken doen over het vlagbaarsje, *Pseudanthias squamipinnis*.

Verder vind je uiteraard ook de vertrouwde aankondigingen, met o.a. nieuws van het "medisch front" (ter herinnering, naam, adres en telefoonnummer van Dkr Vervoort) om je de mogelijkheid te bieden tijdig in orde te zinn met het verplichte medisch duikonderzoek.

Zo beste Neptuners, ik heb hiermee mijn "scgrijfselbijdrage" alweer geleverd. Er rest mij nog enkel U veel leesplezier toe te wensen.

Voor diegene die ook tijdens de winter blijven doorduiken (ze worden ook al eens "doorwinterde" duikers genoemd...)

Als je het doet, doe het veilig!!



Prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig en vooral gezond 2009 gewenst!



Anders dan anders ...

Geen clubbanket in grote stijl, zoals de vorige jaren, zou het worden, maar een totaal ander concept – eigenlijk meer een doe-het-zelf-gebeuren, een “club-event” - dat was het idee van Patrick. Misschien speelde ook het idee om het eens een jaartje wat minder kostelijk te doen (Kostelijk voor de club, want die legde er de voorbije jaren wel wat centjes aan toe!). Tijdstip van het “event” : (3), 4 en 5 oktober, zoals U kon lezen in ons tijdschrift.

Het door de weermannen aangekondigde weer voor deze periode was ronduit weinig aantrekkelijk : regen, regen en nog eens regen ! Toen we dus op vrijdag 3 oktober, omstreeks de middag, naar Louette-St.-Pierre reden hadden we er niet een zo goed oog in, want er stonden ook wandelingen op het programma. Maar we kregen weer eens ongelijk ! (Zie ook onze wandeldag in de Limburg !!!)

Zonder verloren rijden en zonder veel regen, al was het onder een dreigende hemel, bereikten we voorspoedig en **ZONDER GPS** “Les Fauvettes”, gewoon door vanaf Louette de bordjes YWCA (Niet de YMCA uit het overbekende liedje) te volgen.

Enkel Patrick en An waren er al bedrijvig toen we toekwamen en als leden van het feestcomité konden we al meteen helpen : Elk deelnemerskoppel kreeg een volledig slaapzaaltje met 5 bedden en twee wastafels toegewezen, maar de spiksplinternieuwe overtrekken voor hun matrassen en de donsdekens moesten nog aangebracht worden. Van het driekoppige kamerpersoneel waren er die dag immers twee ziek ! Met ons twee, Maria en ik, hadden we er al snel de kneep van te pakken, zodat er nog tijd over was om Patrick te helpen met de zaalversiering en An met het maken van soepballetjes.

Dat was nog maar net klaar toen Neptune arriveerde. “Bij zijn tijd”, zoals hij ondanks zijn respectabele leeftijd toch nog

wel is, was hij in vol vertrouwen op zijn onfeilbaar geachte GPS-toestel ergens midden in een bos “ter bestemming” beland en met hem vele anderen van zijn beGPSste volgelingen. Er loopt nochtans een riviertje – weliswaar te klein voor een “afdalig” met de club – dwars door het domein, speciaal voor hem en ook een weg voor de gewone sterverlingen ! Hoofdzaak is : Neptune geraakte er en met hem - maar langs die weg dan - na korter of langer dwalen door de oneindig lijkende bossen, op de man af geteld 40 Neptuners ! Patrick leidde ons eerst eens rond door het domein, dat voor jeugdgroeperingen (maar ook voor minder jeugdigen) een wijde scala aan logiesmogelijkheden biedt, gaande van meer primitief – “één met de natuur” (kamperen in eigen tenten of in de aanwezige houten barakken) - over een luxueuzer verblijf in de slaapzaaltjes (spiksplinternieuwe douches en WC's), verschillende ontspanningsruimten, eetzaal en keuken voor grote groepen (waar onze Filip zijn kunsten als keukenchef ging tentoon spreiden) tot een schitterend ingerichte oeroude watermolen bij het riviertje annex molenvijver, heel geschikt voor b.v. een groepsreunie of dergelijke. Het geheel wordt tientallen kilometers wijd omgeven door natuur.

Rond de gezellig brandende open haard gezeten, genoot Neptune van het wijntje dat hij gekozen had, maar er waren er ook onder zijn adepten die meer voelden voor een sterk biertje. Het was tijd om eens echt bij te babbelen en om enkele films te bekijken over duikreizen en de vorige clubfeesten, want door het ontbreken van een clubcantine te Duffel was dit wel eens nodig !

Op deze aanloopdag voor het grote event op zaterdag, had Filip als avondmaal een vol-au-vent-schotel bereid, vergezeld van deegwaren (tagliatelli ?). Héél lekker ! De volgende dag, zaterdag, stonden we op terwijl buiten een blauwe hemel pronkte, dit tegen alle verwachtingen en voorspellingen in. We hadden uitstekend

geslapen (bedjes zakten niet meer door, zoals we ons van een vorige gelegenheid – was het 10 jaar of méér geleden? – herinnerden). Neptune zat al aan de ontbijttafel te genieten van zijn geurige koffie en krakend verse broodjes toen we in de eetzaal kwamen. We vonden er een uitgebreid ochtendbuffet dat voor geen enkel hotelbuffet moest onderdoen! Daarna stond er, na een korte rit met de wagen, een wandeling op het programma. Die liep aanvankelijk door een open landschap met een prachtig vergezicht, om dan de bossen in te duiken die zo stilaan al met herfstkleuren begonnen uit te pakken. In een riviervallei, pauzerend om even van het zicht te genieten, leek onze gids, Patrick, niet al te zeker meer over de te volgen weg. Na grondige bestudering van zijn kaart besloot hij de rivier stroomopwaarts te volgen, want daar was een pad. We kwamen echter op privé-terrein terecht en dus werd er via de andere oever stroomafwaarts gewandeld. Beetje drassig, maar wel mooi. Dat bleek dan toch de goede richting, want na nog een tijdje klimmen hadden we weer asfalt onder de voeten. Wie het ver genoeg vond kon aan een wegsplitsing blijven wachten, terwijl in elk geval de chauffeurs de wagens gingen halen. Het was nog een stevige klim, maar we klaagden niet, immers het weer bleef prachtig.

Na een lichte lunch in Les Fauvettes gingen we weer op pad, ditmaal voor een korte wandeling, maar begeleid door een echte gids. Neptune leerde heel wat bij over bossen en bosbouw, maar ook over het proces van het ontstaan van veengebieden. 't Was zo eens iets anders dan zijn zeeën en oceanen !

Weer terug verzameld rond de nog steeds brandende open haard, was het de moment daar om eens iets nieuws uit te proberen : geen studenten- maar een duikerscantus. Filip had tijdens het Semois-weekend met zijn aria “Lief klein konijntje” ontdekt dat er wel wat zangtalent in de club aanwezig was. Indachtig het principe van Patricks “event”, namelijk: “We doen alles zelf!” waren er dus geen professionals - zoals Zakdoek - geboekt, maar mocht uw reporter eens uit de hoek komen met zijn slechts enkele jaren oude nieuwste hobby,

zijnde gitaar spelen en liedjes zingen. Er waren onder andere enkele speciaal voor de club opgeschreven duikliedjes bij, zij het dan op bestaande volksmelodietjes. Die vindt U in het bijvoegsel aan dit artikel om zelf thuis nog eens te oefenen (Dit indien Freddy nog plaats heeft in dit nummer, anders is het wel in een volgend nummer!). Er werd inderdaad goed meegezongen, zodat in elk geval ikzelf – en ik hoop de anderen idem dito – me daarmee goed geamuseerd heb.

Na een lekker warme douche, maar voor het banket begon, was er nog een Afrikaanse djembe-sessie, geleid door de mensen die er ook op het Nemo 33-event/banket zo een succes mee hadden. En het animo was ditmaal zeker niet minder !

Zingen en drummen, het doet een mens dorst krijgen , maar gelukkig was het tijd voor het aperitief, ons ter gelegenheid van zijn verjaardag aangeboden door onze penningmeester Jacques (Van Riel), champagne nog wel! Uiteraard moesten we dus nog wel eens zingen en onder het diner – net voor het dessert – mocht Jacques zijn cadeau uitpakken : een uiterst handige megafoon ! (???) Zou dit een discrete hint kunnen zijn, verwijzend naar de vrij stille en zuinige spreker die Jacques is ??? Feit is dat hij een uiterst secure en stipte bewaarder van “des clubs schat” is, iemand die ten volle daarvoor onze dank en waardering zeker waard is !

En toen was het eindelijk de beurt aan Filip om ons te laten genieten van alle lekkers dat hij tijdens de dag had bereid : een cocktail met echte Oosterschelde kreeft (Heb ze met eigen ogen levend zien toekomen en gefotografeerd, dus zéker vers !), uiteraard ook kreeftensoep, een Citroensorbet, een wildschotel met diverse groenten, een kaasschotel en tenslotte, om het geheel elegant af te ronden, een pannenkoek met ijsroom en chocoladesaus. Hoe hij het geflikt heeft weet ik niet – en daar had ik persoonlijk voordien zo mijn twijfels bij – maar het hele gezelschap kon praktisch gelijktijdig aan elke gang beginnen en alle gangen volgden elkaar in een aangenaam tempo op. Neptune vond het allemaal om ter lekkerst en zo er in de duikerswereld een brevet voor had bestaan,

zoiets in de trant van “gastronomisch duiker-hulpverlener”, hij had het Filip met alle graagte toegekend ! De perfecte bediening aan tafel kwam echter wel op rekening van de “jeugd” van de club. Ook dat verdient een pluim, ze deden dat met stijl, snel en onopvallend, zoals dat hoort. Na het diner gingen de meeste “oudjes”, waaronder uw schrijvelaar en zijn echtgenote, naar bed, maar de “jeugd” heeft nadien – dit van horen zeggen ! – nog tot 4 uur een dansparty gehouden. Hun energie was dus duidelijk nog niet verbruikt !

Voor zondagmorgen had Neptune zijn invloed bij de weergoden niet meer kunnen laten gelden, zoals hij dat zaterdag en ook bij vorige gelegenheden wel had gekund en dus regende het toen we gingen ontbijten.

Het was zo’n miezerige regen die duidelijk zin had om er de hele dag mee door te gaan ! Het ontbijt, voor wie er al nood aan had, was vrij beperkt, want om 11 uur was er een uitgebreide brunch voorzien en die was echt Breugeliaans overvloedig. Vooral de “krieken met ballekens” vonden zeer gretig aftrek, maar er was ook lekkere soep, vis en vlees enzovoort.

Uw schrijvelaar hield het daarna voor bekeken en trok voldaan huiswaarts, maar Neptune en een flinke groep volgelingen liet zich door het slechte weer niet weerhouden, ze gingen nog een wandeling maken. Daar moest je echt moed voor hebben !

!!VERPLICHT MEDISCH DUIKONDERZOEK!!

Zoals vroeger reeds meegedeeld kan je voor het medisch duikonderzoek niet langer terecht bij Walter Lauwers...

Walter was echter zo vriendelijk om ons te helpen een alternatief te vinden...en dat is ook gelukt.

**Ja kan voor het onderzoek een afspraak maken met een collega van Walter, Dr. Vervoort op GSM nummer : 0477/518595
Zijn praktijk is gelegen recht tegenover het St Maartenziekenhuis, in de Leopoldstraat te Mechelen.**

Vergeet vooral niet je “medische kaart” mee te nemen zodat de dokter het strookje kan invullen, waarna je dit zo snel mogelijk aan onze secretaris dient te bezorgen

De vroegere alternatieven blijven uiteraard ook geldig :

**Dr Roland Van Den Eede – Heidestraat 8 – 2660 Hoboken – tel : 03 827 57 31
Dr André Waerebeeck – Lindelei 10 – 2640 Mortsel – tel : 03 448 09 67
Dr René De Laet – Pastoor Van Tendelostraat 9 – 2260 Nijlen – tel : 03 481 71 01**

Liederenkrans voor de eerste Neptune-cantus

Elke cultuur heeft zijn eigen mythen omtrent haar ontstaan, uiteraard gesitueerd in een ver verleden en verbonden met de godenwereld. Denk maar aan Osiris en Isis, Adam en Eva, Romulus en Remus, enzovoort. Het volgende epische lied bezingt het ontstaan van MDC Neptune en enkele heroïsche feiten uit haar verre of nabije geschiedenis (Er zijn méér strofen, maar op de cantus werden slechts deze gezongen ! En uiteraard zullen er nog meer aan toegevoegd worden als de toekomst van MDC Neptune zich ontrolt.)

De haai die wou Neptune plezieren (Melodie : “De haai wou bruiloft vieren”)

De haai die wou Neptune plezieren
En nodigde elke zeemeermin
Een stoere duiker te versieren
En maakte die samen toen tot een club.
De club is naar “den dok” gegaan
Henri die hield er een reuze speech
Ze zouden er week’lijks aan ’t trainen slaan,
Zo was de club finaal gereed.

Fiedereldedel, fiedereldedel,
Fiederel deldel deldel

De palmkunst werd in de Lesse geschaafd.
Met warme wijn werd de kou verjaagd.
Verkleed zette Filip een hak,
Want vissen floepten uit zijn pak.
Bij elke duik hoort er een feest
Met mossels, haring, soms een kreeft.
Alleen Jie-Pie zegt steeds beleefd :
Bedankt, ‘k verkies een koeiebeest !
(Fiederel...)

De wijn maakt grote daden los,
Zo waande Erik zich in het bos.
De luchter werd toen zijn liaan,
Hij overtoefde elke baviaan !
En Freddy hield met Hugo debat

Over hun beste “universal tool”
Tot Sonja meende : Het zal me wat,
Mijn Hugo gebruikt het met veel gevoel !
(Fiederel...)

In Kenia bedong de Jef een prijs.
Helaas hij had zijn geld niet bij !
Toen kreeg hij het beeldje op krediet,
De intrest maakte hem bijna failliet !
En Dirk die was om te zeilen daar,
Geen katamaran bleek goed genoeg.
Tenslotte vond hij er toch wel een.
Het eindigde bijna in Madagascar !
(Fiederel...)

Het begon dus allemaal in “den awen dok” te Mechelen, waar Neptune de gelukkigste jaren van zijn leven beleefde. Maar zoals de Israëlieten in ballingschap werden weggevoerd door de boze Babylonische koning, zo werd Neptune door toedoen van de verschrikkelijke Bart Somers ontnomen van zijn geboorteland en verbannen naar het verre Duffel, alwaar ze nu noodgedwongen moeten trainen in ...

... een klein dokske

(Melodie “In een klein stationnetje”)

In een klein dokske
’s Avonds op woensdag
stonden zeven duikertjes netjes aan de kant
‘k Zag een monitorke draaien aan een kraneke
Blub blub blub blub blub weg zijn zij

Ondanks de ontberingen houdt het volk van Neptune echter nog steeds dapper stand, daarbij op de been gehouden door – U las er vast al over in De Drietand ! - slechts één uitlaatklep :

Naar de (Ooster-)Schelde

(Melodie "Naar de speeltuin")

Is het weer niet al te slecht
En de zon van de partij,
Ja dan gaan we naar de Schelde!
Ma draagt haren barbecue
Pa zijn kuip met duikgerief
En dan gaan we naar de Schelde
En we duiken en we eten
En we ploeteren zo fijn
Tot we voldaan van het duiken
En de waterpretjes zijn.
Heel de dag is het dan feest
Tot we er uit zien als een kreeft
En we heerlijk naar de Schelde zijn
geweest!

*Velen onder de niet duikers vragen zich af
wat we daar toch gezien hebben, in dat
troebel, donker water (zo menen zij dat het
daar beneden is). Misschien dat volgend
lied het hun duidelijk maakt.*

In de diepe Oosterschelde

Melodie : "Aan de oever van de Dijle"

In de diepe Oosterschelde,
Daar verscholen in het wier,
Zat een koene Neptune-duiker
Met een meermin op de knie.

Potverdorie, dacht die duiker,
Waar komt die nu plots vandaan!
Als ik boven weer zal wezen,
Zal ik ze verbaasd doen staan !

Hij bracht dus die meermin mede,
Oogste veel succes voorwaar.
Alleen zijn vrouw die kon niet lachen,
Greep de meermin bij het haar !

Sindsdien laat hij 't al beneden
En komt nooit met commentaar,
Maar daar in die kille diepte
Kwam – echt waar ! – de ooievaar.

*De Israëlieten hadden Mozes, Aäron en
Jozua als leiders om te ontsnappen uit de
slavernij in Egypte. Ook MDC (nu, maar
hopelijk slechts tijdelijk DDC) Neptune
had en heeft heden ten dage nog leiders die
hun volk geleiden naar het magische jaar*

*50 van het clubbestaan. Het huidige
leiderstrio krijgt van ons daarom met dit
lied een hart onder de riem en de eer die ze
verdienen !*

Leve Neptune !

(Melodie "Dokter Grijzenbaard")

Ik ben Freddy Van Goethem.
Wize wize wis bom bom!
'k Zorg voor mossels elke jaar!
Hip hip hip hoera!
'k Maken dat men duiken gaat
en dat de club er goed bij vaart.

Leve leve Neptune!
Hip hip hip hoera!
Leve leve Neptune!
Hip hip hip hoera!
Victoria, victoria,
Neptune wordt 50 jaar falera!
Victoria, victoria,
Neptune wordt 50 jaar!

Ik ben Jef Van Vaerenberg.
Wize wize wis bom bom!
'k Ben de peter van Neptune!
Hip hip hip hoera!
Brevetten neem ik af voorwaar,
Zodat de club blijft voortbestaan!

Leve leve Neptune!
Hip hip hip hoera!
Leve leve Neptune!
Hip hip hip hoera!
Victoria, victoria,
Neptune wordt 50 jaar falera!
Victoria, victoria,
Neptune wordt 50 jaar!

Ik ben de Patrick Verbert.
Wize wize wis bom bom!
Ik ben voorzitter van de club!
Hip hip hip hoera!
Ik hou van feesten en vermaak,
Neptune wordt immers 50 jaar!

Leve leve Neptune!
Hip hip hip hoera!
Leve leve Neptune!
Hip hip hip hoera!
Victoria, victoria,
Neptune wordt 50 jaar falera!
Victoria, victoria, Neptune wordt 50 jaar!

Vlagbaarsje – *Pseudanthias squamipinnis*

Vlagbaarsjes zijn zeer zeker vissen die elke duiker, die ooit in tropisch zeewater dook, massaal heeft ontmoet. Ze leven op de riffen immers in kleine tot zeer grote schoolverbanden, op diepten van 1 tot 35 meter, niet zelden met verschillende honderden stuks samen.

Ze schijnen een voorkeur te hebben om zich op te houden in de buurt van vuurkoraal, waar ze zich bij de minste verstoring bliksemsnel tussen verbergen. Hun fel oranje kleur en de dikwijls grote aantallen, maken dat ze een opvallende verschijning zijn op de riffen.

Hun voedsel bestaat voornamelijk uit dierlijk plankton en kleine kreeftachtigen. Volwassen exemplaren bereiken een grootte tot 15 cm, de mannestjes verdedigen er een territorium omringt door een harem, in deze groep heerst een strikte hiërarchie. Elke groep bestaat uit één mannetje en meerdere wijfjes (elke vlagbaars wordt immers als wijfje geboren...).

Indien het mannetje om welke reden dan ook wegvalt, zal het eerste wijfje in de rangorde, binnen de paar dagen van geslacht veranderen en een functioneel mannetje worden. De geelachtig tot oranje kleur van het vrouwtje zal dan omslaan in een wijnrode kleur, en de derde vinstraat van de rugvin zal groeien en een afmeting bereiken tot bijna gelijk met de staartvin.

Vlagbaarsjes komen voor in de Middellandse Zee, Atlantische Oceaan, de Rode Zee en de Indische en Stille Oceaan. Ze kunnen leeftijden bereiken van 5 tot 8 jaar.

Over de voortplanting is niet zo heel erg veel bekend. Tijdens de paring worden de eitjes door het wijfje uitgestoten en door het mannetje bevrucht. Verder wordt er naar het broedsel dat meedrijft tussen het plankton niet meer omgekeken. Na het uitkomen van de eitjes blijven ook de jongen nog een tijdje meedrijven met het plankton, om zich tot slot te vestigen op een vaste stek, maar...steeds beginnend als wijfje.

Lidgeld 2009

Op het moment dat deze Drietand werd afgedrukt, was de prijs van het lidgeld voor 2009 nog niet bekend.

Dit moet immers worden beslist op algemene bestuurvergadering, en zal worden bekendgemaakt op de statutaire vergadering begin 2009.

Ik geef je hoe dan ook alvast het rekeningnummer mee waarop dan het bedrag kan worden gestort :
402-9137089-74