

De Drietand

Hallo beste feestvierders!! Vooreerst wensen wij, de redactie van dit clubblad en uiteraard ook het voltallige bestuur, U een voorspoedig en gezond 2007!
Ik hoop dat de feestelijkheden die het eindejaar traditioneel meebrengt niet te veel sporen hebben nagelaten....

Laten we maar meteen beginnen met het minder goeie nieuws. Ondanks het feit dat wij een penningmeester "uit de duizend" hebben, zal het lidgeld dit jaar noodgedwongen dienen te worden aangepast. Jammer maar niets aan te doen. Je leest er alle details over verder in dit blad.

Wat je ook kan vinden is het relaas van ons meer dan geslaagd clubfeest !
De locatie kon voor een duikclub niet beter zijn, wij hadden immers gekozen voor het "duikbad" NEMO33, het diepste zwembad van Europa!
En het mag gezegd...het was een succes over de hele lijn. Zowel de duik ervoor als het eten en de muziek waren van topniveau...

We zullen dan ook ons beste beentje voorzetten voor het komende jaar en het allemaal nog eens dunnetjes (en wie weet NOG beter...voor zover dat nog kan...) overdoen.

En dat is uiteraard niet de enige activiteit die het feestbestuur in goede banen moet leiden...Over het Ardennenweekend is op dit moment nog niets beslist, maar we houden jullie zeker tijdig op de hoogte.

Verder vind je uiteraard de vertrouwde aankondigingen en mededelingen, dus ook het vertrouwde stukje mariene biologie, waarin we vandaag het dikkopje, Pomatostichtus minutus, behandelen. Vergeet vooral niet tijdig je medische keuring in orde te brengen. In de toekomst zal je hiervoor niet meer terecht kunnen bij Walter Lauwers. Hoe je dit dan wel best doet vind je in dit blad.

Zo, ik ga jullie geduld niet langer op de proef stellen. Veel leesplezier gewenst en, voor de dapperen die het koude water toch nog zullen trotseren...doe het veilig!

**Wij vernamen dat Jan Indegracht, U allen welbekend,
ernstig ziek is geweest...**

**Jan we wensen jou langs deze weg veel sterkte
en spoedig herstel !!**

Nemo 33 : Een schot in de roos !

Als er gefeest wordt is Neptune er steeds als de kippe ... euh ... knorHANEN bij. Dat is steeds zó geweest en zal ook altijd zó blijven! Vertel het niet voort, maar Neptune voelt zich heden ten dage eigenlijk op en top Bourgondiër. Nemo 33 had, van meet af aan, stevig zijn nieuwsgierigheid gewekt! En daar was hij bepaald niet de enige in, want - hoewel een aantal van zijn zeemeerminnen en -minnen, die er anders altijd bij waren, nu door omstandigheden buiten hun wil om verhinderd waren - op de bewuste dag, 25 november 2006, had hij er wel 71 van in zijn gevolg.

Hijzelf en nog 15 volgelingen waren tuk op een duik in het 33 m diepe bad.

Badhanddoek, badkledij, palmen, snorkel en duikbril onder de arm togen ze meteen naar de kleedkamers. Een duikpak was overbodig, want de watertemperatuur in het bad was circa 33 ° C !!! Het overige duikmateriaal werd - inbegrepen in de prijs - ter beschikking gesteld.

De achtergeblevenen zagen hun weldra opduiken achter de onderwatervensters in de feestzaal of vanuit de aan de andere zijde gelegen ruime en gezellige bar.

De verweesd achtergebleven Neptuners werden echter niet aan hun lot overgelaten, want nadat de duikers in hun "aquarium" na wat heen en weer gewuif en de nodige foto's en film, in de diepte uit het gezicht waren verdwenen, werden ze uitgenodigd plaats te nemen achter de in een wijde kring rond de dansvloer opgestelde djembe's. De drumles werd een éclatant succes ! Nooit geweten dat Neptune zóveel drumtalent in zijn rangen telde !!! Binnen de kortste keren trilde het hele gebouw ritmisch mee ! Het geproduceerde geluid was van die aard om elke Afrikaanse volksstam razend jaloers te maken - zeker dan toch wat het geluidsvolume betreft. Toen de drumsters en drummers na hun exploit vergenoegd en met lichtjes

tintelende handen aan hun glaasje champagne stonden te nippen, daagde ook Neptune en zijn duikend gevolg op van uit de kleedkamers. Het viel de niet duikers meteen op dat ze verdacht blinkende, glunderende oogjes hadden. Neptune's ietwat rood aangelopen neus bewees overduidelijk dat er nog wat meer achterstak dan duikplezier alleen ! Ze lieten zich echter geen van allen lang pramen om te vertellen dat er zich beneden, als verbinding tussen de twee diepe putten, een "Grot van Neptune" uitstreekte, waarin je op een bepaald punt de hoofden boven water kon steken. En zie, nét hier wachtte een plaatselijke bevallige bar-zeemeermin met één (of waren het er meerdere?!) fles(sen) champagne en glazen om het gezelschap te laven. Duiklucht kan inderdaad erg droog zijn ! Van dieptedronkenschap gesproken !!!

Of het effect van dieptedronkenschap zich overigens ook al op 33 m al laat gevoelen werd voordien bij de duikers getest en bewezen door Sonja, die hun - zelf nitrox ademend - een "IQ-testje" afnam op schrijfbordjes. Wat boven water geen probleem kon zijn, bleek op diepte inderdaad een heel wat lastiger opgave om zich op te concentreren.

Neptune was dus al in opperbeste stemming toen hij zich bij de djembespelers voegde om verder mee champagne te drinken, en dit zoveel als hij maar wou, al kon hij ook voor een andere drank naar keuze opteren, want alles was "all-in" ! Ook het eten van allerlei soorten warme hapjes was eigenlijk nauwelijks bij te houden, maar Neptune liet ze met graagte zonder versagen onder zijn snor uit het gezicht verdwijnen. "Delicieux !" mompelde hij met volle mond. Volop commentaar leverend, bladerde Neptune vervolgens nog in de aan iedere aanwezige uitgedeelde feestbrochure, die de eerste 10 clubjaren in herinnering bracht. Zo had Jef De Ryck - een tot nu toe

voor de club onbekend schrijftalent – een beknopte geschiedenis geschreven van die pioniersjaren, getiteld : “Hoe het allemaal begon ...” Neptune kon het niet laten om het meteen ter plekke te beginnen lezen, daarbij voortdurend in zijn baard mompelend : “Ja, zo was het !” Bij de foto’s van “In den dok”, “Aan de Lesse”, “Bretagne”, “De zolder” en last but not least “De feesten” kreeg hij zowaar een brok in de keel. Legendarische tijden waren dat ! Gelukkig had hij ondertussen een fris Duveltje (op de Mechelse Carolus na, zijn meest geliefde drank) laten brengen om er de brok mee door te spoelen. Hij wou net nog de “Uittreksels uit het Ontvangstboek van Neptune”, anno 1960 beginnen te lezen, maar het was tijd om van het Italiaanse en Aziatische buffet te gaan genieten ... en het hoeft niet gezegd, dat kan Neptune opperbest ! Tussendoor, ter vertering, kregen we dan nog een djembe-demonstratie door de leermeesters zelf en een speech van voorzitter Patrick, welke “archeologische opzoekingen” was gaan doen naar die eerste 10 clubjaren in allerlei privé-archieven. Voor volgende clubbanketten, tot aan het 50-jarig jubileum heeft Patrick telkens een nieuwe feestbrochure in planning. Telkens zal daarin een ander decennium van het clubleven belicht worden, zodat het huidige en de toekomstige nummers echte collector-items zullen worden. Overigens liet hij niet na de sponsors van deze uitgave en van ons clubfeest van harte te bedanken voor hun steun. Met name zijn dit : Automobiles Bourgeois (Brussel), Verzekeringen NV Putzeys & Co (Galmaarden), Harper’s Men’s Fashion (Lier), Negrite (IJsroom – Vilvoorde), Art Gallery 100 (Antwerpen), Slaapconfort en Raamdecoratie Jacques Bouvier (Mechelen), Huis Goyvaerts (kleding – Mechelen), Les Favettes YWCA de Louette-St-Pierre (vakanties), Claire (lingerie – Mechelen) en Vlassak Verhulst (villa’s – ’s Gravenwezel). Vooral door het opzweepende djembe-optreden zat de juiste sfeer er al danig in.

De gebroeders Teirlinck hielden het dus op hun stoel niet langer meer uit en lieten, mogelijk afgaande op hun Afrika-ervaring (via de export-autobusiness) een staaltje zien van de manier waarop op zulke muziek dient gedanst te worden. Het werkte zeer aanstekelijk, want vanaf dat moment bleef Neptune de dansvloer bewerken.

Verder was er uit de geheimzinnige diepten van het zwembad en de kleedkamers nog een in jellaba en tulband geklede sjeik opgedoken, luisterend naar de naam “Ali Ben Filippo”. Ook hij was van de dansvloer niet weg te slaan, daarin bijgestaan door zijn haremfavoriete, Karen. En zweten dat ze (en wij met hen !) deden !!! Want een zwembad op 33° C, waarrond men ter isolatie een bar en een feestzaal heeft gebouwd, dat kan niet anders dan een stomende atmosfeer opleveren. Notoire koukleumen (vooral, maar niet uitsluitend, te vinden bij de dames) moesten ditmaal erkennen dat ze het best naar hun zin hadden. Verfrist door een ventilator werd er gedanst tot in de vroege uurtjes, bijna zoals het er in het tweede decennium van de club steeds aan toe ging. “Bijna”, want toen zat er letterlijk NIEMAND nog even op zijn stoel, en dit de hele avond lang ! Toch is er hoop voor de toekomst : Alix, het dochtertje van Mark Teirlinck en haar vriendinnetje zijn eigenlijk de enigen die echt non-stop gedanst hebben!

Er werd zelfs een poging ondernomen om de legendarische clubkuskensdans nieuw leven in te blazen en dit element van volkscultuur door te geven aan de ocharme hiervan tegenwoordig totaal vervreemde jeugd. Ondanks het gebrek aan de enige echte ware “La bamba”, lukte dit nog vrij goed, maar de atletische prestaties van toen (een kwartier tot twintig minuten ononderbroken kuskedansplezier !) werden van geen kanten geëvenaard ! Toch was Neptune in de wolken. “In geen jaren zulk geslaagd Neptune-banket meer meegemaakt !” luidde zijn verdict. En gelijk had hij.

*****MEDISCH DUIKONDERZOEK*****

Zoals je in een vorige uitgave van onze "Drietand" al kon lezen, is Walter Lauwers zijn dokterspraktijk aan het afbouwen en zal het in de toekomst dus niet langer mogelijk zijn, het jaarlijks doktersonderzoek door hem te laten uitvoeren...

Jammer maar helaas...

Het is perfect reglementair om hiervoor te rade te gaan bij je huisarts, al zouden wij dit toch ten stelligste afraden...je huisarts is immers niet vertrouwd met de medische problematiek m.b.t. het duiken...

Er zijn in onze provincie een aantal artsen welke zijn erkend door NELOS en deel uitmaken van de medische commissie, we geven je hieronder de adressen en telefoonnummers en raden je aan met één van hen contact op te nemen :

Dr Roland Van Den Eede – Heidestraat 8 – 2660 Hoboken – tel : 03 827 57 31

Dr André Waerebeeck – Lindelei 10 – 2640 Mortsel – tel : 03 448 09 67

Dr René De Laet – Pastoor Van Tendelostraat 9 – 2260 Nijlen – tel : 03 481 71 01

***** LIDGELD M.D.C. NEPTUNE 2007*****

Het lidgeld voor het komende duikseizoen 2007 is gewijzigd

De lidgelden bedragen voor :

Duikend lid = € 100

Studenten = € 80

Zwemmers = € 70

Kinderen = € 15

Het lidgeld kan gestort worden op rek. Nr.

409-9137089-74

*****Proeven en doopduiken*****

Zoals jullie ondertussen al wel weten, bestaat de mogelijkheid zowel doopduiken als proeven af te leggen op zondag in "de Nekker" na afspraak met

Jef Van Vaerenbergh

Hiervoor dien je wel als tweede lid te zijn ingeschreven bij

NEPTUNUS

Het lidgeld hiervoor bedraagt € 10 en dient te worden gestort op

Rek. Nr. 320-0071533-17

met duidelijke vermelding 2^e lidmaatschap

Pomatoschistus minutus (dikoppjes)

Dit tot 10 cm groot wordende grondeltje komt vrij algemeen voor in de Oosterschelde, maar beschikt over een perfecte camouflagekleur, waardoor het dikwijls niet wordt opgemerkt. Het bruinachtig gekleurde lichaam is op de zandbodem immers bijna onzichtbaar... Ook het feit dat het zich minuten lang onbeweeglijk kan houden zorgt er voor dat het niet altijd wordt waargenomen.

De vijf donkere banden in de lengterichting van het lichaam en de blekere vlek aan de staartwortel zijn vooral in de paaitijd goed te zien bij de mannetjesdieren. De mannetjes hebben in die tijd bovendien een donkerblauwe of zwarte vlek met een witte rand op de eerste rugvin. De zuigschijf, is ontstaan door het samengroeien van de beide buikvinnen en de dwarse huidplooiën, die karakteristiek is voor de grondels, is goed ontwikkeld bij deze soort.

Het voedsel van deze vissen bestaat uit kleine planktondiertjes, wormpjes, aasgarnalen, en vislarven. Zelf worden ze door veel vissen gegeten en zijn daardoor van een zeker commercieel belang.

De paaitijd valt in de zomer; soms echter wat vroeger, vanaf maart. De eieren worden, zoals alle grondels dat doen, vastgekleefd aan een stevige ondergrond. Dat kan een schelp zijn, maar ook elk ander voorwerp dat ze

aantreffen op de zachte bodem van hun leefgebied.

Het mannetje bevrucht de eieren en bewaakt ze ongeveer anderhalve week. Dan komen de larven te voorschijn. Die leven enige tijd in het plankton. Als ze 1,5 à 2 cm lang zijn, gaan ze bij de bodem leven en zich als volwassen vissen gedragen. Ze worden 1 tot 2 jaar oud.

Zij houden zich op van in het intergetijdengebied tot ca. 40 m diep, maar in de winter soms wel tot op 200 m diepte, dit boven zand- en slibbodems, liefst met verspreide harde voorwerpen erop. Ook boven schelpengruisbodems vind je ze. Soms liften ze mee op een zeester of een ander dier. In de zomer zitten ze dicht bij de kust, in de winter, als het water kouder dan 3°C wordt, trekken ze naar dieper water.

Je kan ze aantreffen van Noord-Noorwegen, via het grootste deel van de Oostzee en rond de Britse Eilanden, langs de Europese kusten tot Zuid-Spanje. Ook in het meest westelijke deel van de Middellandse Zee (Spaanse en Marokkaanse kust) en in de Zwarte Zee worden ze waargenomen.

Algemeen in de Waddenzee leeft een nauwverwante soort: de Brakwatergrondel (*Pomatoschistus microps*). Deze soort heeft in tegenstelling tot het dikkopje geen schubben op de bovenzijde van de kop.