

# De Drietand

Gegroet beste fuifnummers en andere feestvierders, hier zijn we er weer mee. Sinds de “heruitgave” van ons clubblad is dit alweer het 11<sup>e</sup> nummer. Wanneer U dit blad in handen heeft betekent dit dat we in het jaar 2002 zijn en horen wij U onze beste wensen voor het nieuwe jaar over te maken, wat bij deze meteen is gebeurd.

Dat het afgelopen “duikjaar” zeer bewogen geweest is kon U reeds lezen in de vorige verslagen van de verschillende duikevenementen, het vervolg hiervan vindt U in deze Drietand.

Natuurlijk zal er ook iets terug te vinden zijn over het afgelopen mosselvestijn aan de Oosterschelde en over ons (zeer geslaagd) banket. (kwestie van de afwezigen nog wat meer “spijtgevoel” te doen krijgen)

Uiteraard zal U in dit nummer ook de ondertussen al vertrouwd geraakte “Beestenboel” terugvinden. Vandaag behandelen we de oorkwal (den Thomas, zoon van Mark, zal het graag lezen !)

Ook aan de evenementen van het komende jaar wordt hard gewerkt, maar het is nog een beetje te vroeg om hierover iets concreet te kunnen vertellen. We kunnen iedereen echter nu reeds gerust stellen, er komt al zeker een Ardennen week-end, maar ook enkele andere verassingen mogen worden verwacht...

Tot slot nog even dit, vergeet niet tijdig je medische keuring te ondergaan en de medische fiche aan “den Tjen” af te geven ten laatste op 15 januari. De start van het seizoen is er vlugger dan je denkt. En je zal er maar staan en niet mogen duiken omdat je medische keuring niet in orde is !!

Zeker even belangrijk is de betaling van het lidgeld, dat dit jaar noodgedwongen moest worden verhoogd. De correcte prijzen staan nu ook vermeld in deze Drietand. In eerste instantie waren er andere prijzen verkeerdelijk bekend gemaakt, sorry, mijn schuld...

Veel leesplezier !

## Medisch onderzoek en medische fiche

De ervaring leert ons dat er elk jaar leden zijn die hun medisch onderzoek niet tijdig laten uitvoeren, zodat ook de medische fiche niet tijdig toekomt op het secretariaat. (dit dient te gebeuren ten laatste op 15 januari)

**Graag willen we jullie er aan herinneren dat het jaarlijks medisch onderzoek verplicht is. Zonder dit onderzoek kan je niet worden ingeschreven als NELOS lid en ben je evenmin verzekerd voor gebeurlijke duikongevallen.**

**Dus, niet uitstellen...maak gebruik van de diensten van onze clubdokter :**

**Walter Lauwers  
Internist St Maartenziekenhuis  
Telefoon : 015/409511 (kliniek)**

## 't Is weer voorbij ... die mooie zomer ... (vervolg)

Recht van antwoord door Sinte Pieter .

Lectori salutem !

Een schromelijke onnauwkeurigheid in de laatste uitgave van uw aller Drietand, naast een schandalige aantijging aan mijn adres, dit alles voor rekening van uw redacteur, nopen mij er ditmaal toch toe mijn ganzenvaar ter hand te nemen, teneinde de puntjes op de i te zetten en mijn goede naam als concierge van de hemel van elke blaam te zuiveren.

Primo: Oók Rianneke moest van mij haar schoolgerief op 2 september bovenhalen!!!

Het zou toch niet opgaan dat alleen zij dit jaar kreukeltjes zou mogen blijven rapen aan het Oosterscheldestrand en haar studie verwaarlozen!

De schrijver van dit artikel zou beter een voorbeeld nemen aan de nauwkeurigheid waarmee ik alle debet- en creditpunten van de zielen pleeg te noteren in mijn groot hemelregister! Ik heb dan ook niet verzuimd in gouden inkt op de creditbladzijde van Rianneke te vermelden :

“Ging op 3 september voorbeeldig en zonder morren naar school = plus 1 hemelpunt”

Secundo: De kroniekschrijver vergist zich, als hij mij de schuld in de schoenen schuift voor het rotslechte regenweer, dat prompt na de grote vakantie de bewoners van het aardse tranendal ten deel viel! In elk normaal huis bevindt de hoofdwaterkraan zich in de kelder.

Voor de hemelsluizenkraan moet men dus in de hel zijn, dat is toch de logica zelve! Nu is het juist uw bloedeigen Neptune die daar nooit met zijn tengels af kan blijven (Het is immers algemeen bekend dat alle antieke AFgoden naar de hel verbannen werden, wegens niet katholiek). Steeds maar weer wil hij zijn toch al overvolle oceaانبad zo nodig nog maar wat bijvullen, alsof de mooie Malediven nog niet genoeg met overstroming bedreigd worden door het broeikas-effect!

Als rechtvaardige straf voor uw redacteur heb ik in rode inkt op de debetbladzijde van de kroniekschrijver volgende minpunten aangestipt :

- “Neemt zijn werk als kroniekschrijver onvoldoende ernstig op! = min 1 hemelpunt
- Noemt Sinte Pieter een SNODE heilige! = min 1 hemelpunt
- Volgt zijn catechismus onvoldoende op, meer bepaald artikel 262, zijnde: Wat is afgoderij? Afgoderij is een ingebeelde godheid of een scheepsel aanbidden in plaats van de Schepper . = min 10 hemelpunten

Per Sancti Petro

---

### Betaling lidgeld.

---

WANNEER dient het LIDGELD betaald ?

Het duikjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Het lidgeld wordt eind september door de algemene vergadering bepaald en dient dus voldaan in de maand oktober.

HOE BETALEN?

Voor wie tijd te kort heeft of al eens iets durft te vergeten, is de DOMICILIERINGSOPDRACHT ideaal.

Info hierover bij onze penningmeester J. Van Riel.

KLASSIEK betalen kan ook door overschrijving van 90 € op het rekeningnummer 402-9137089-74 ( studenten betalen 80 € en zwemmers 70 € ).

TOT SLOT

Aan al degenen die hun lidgeld reeds betaald hebben hartelijk dank voor uw stipte betaling.

24 juni 2001  
"De Punt"

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Genoten van ...</b></p> <p>Aperitief: Dow's Fine Tawny Port</p> <p><b>Franse wijnen:</b><br/>Coteaux du Tricastin 1999<br/>Val des deux Rivières (Pays de Vaucluse) 1999<br/>Domaine du Théron (Cahors) 1999<br/>(Médaille d' argent - Concours Mondial Bruxelles)<br/>Vin d' Alsace Pinot blanc 2000<br/>Vin d' Alsace Tokay Pinot gris 1999</p> <p><b>Duitse wijn:</b><br/>Rheinhessen 1999</p> <p><b>Argentijnse wijn:</b><br/>Rio de Plata (Cabernet Sauvignon) 1999</p> | <p><b>met mate(n):</b></p> <p>Jokke en Mariette</p> <p>Jan en Mariette, vergezeld door hun kleindochter Kathy<br/>Freddy en Brigitte<br/>Mark en Hilde, vergezeld door Thomas en Sara</p> <p>Walter en Brigitte, vergezeld door Stefanie Jean-Pierre, zonder zijn Annette, maar onder de hoede van Giselle</p> <p>Harry en Maria<br/>Hoe later op de avond, hoe schoner volk:<br/>Hugo en Sonja</p> |
|--|---|

Zalig warm en zonnig weer!  
Een dag zonder veel Neptune-geschiedenis, maar van een rustige gelukzaligheid, die moeilijk onder woorden te brengen is. Het begon met een duik in lauw en helder water.

Ik had er totaal geen moeite mee om een film vol te krijgen met kiekjes van krabben, kreeften, zeeanemonen en sponzen. Nadien een lekkere porto als aperitief, gevolgd door een copieuze barbeque ... wat verlangt een Neptuner nog méér op deze wereld!?

Van louter genoeg en tevredenheid (plus op algemeen verzoek om ermee verder te gaan) zong de Jokke, op zijn onnavolgbare manier, twee levensliederen die het opus van Wannes van de Velde en consoorten ver overtrof, met name: "Hij speelde accordeon" (waarbij hij vaardig zijn ribben betokkelde), gevolgd door het meer degelijke genre: "Ons Moemoe", dat ons tot tranen toe ontroerde (of kwam dat door het lachen?).

Net op het moment dat ik eigenlijk zalig dreigde weg te zinken in Morfeus' armen, besloten enkele energiekelingen dat het hoog tijd werd voor een sinds enkele jaren gegroeide traditie: de gezamenlijke plonspartij! Het "lauwe" water van daarstraks bleek eerst toch frisser dan gedacht.

Toch werd het heerlijk verfrissend, in de hitte van de strijd om even boven op het meegebrachte rubberbootje te kunnen gloriëren. In elk geval, Brigitte (van Freddy) en de tieners konden het er héél lang in volhouden.

's Avonds kwamen Hugo en Sonja nog even langs om te treuren over wat ze die dag gemist hadden.

26 augustus  
2001  
"De Punt"

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Genoten van ...</b></p> <p><b>Franse wijnen:</b></p> <p>Domaine du Théron 1998, Cahors (Gold Medal 2000 Brussels)</p> <p>Saint-Paul de Bellile 2000, Bordeaux</p> <p>Vin d'Alsace 1999, Lucien Albrecht, Riesling</p> <p>Domaine Preignes le Vieux 1998, Merlot, Pays d' Oc</p> | <p><b>met mate(n):</b></p> <p>Freddy en Brigitte<br/>Patrick Verbert<br/>Mark en Hilde, vergezeld door Thomas en Sara<br/>Etienne en Odette<br/>Jean-Pierre en Annette<br/>Jef en Hélène<br/>Jorgen en Annick<br/>Edwin en Marleen<br/>Hugo en Sonia, vergezeld door Amedee, hun nieuw hondje<br/>Luc en Rita, vergezeld door hun hondje Sloeber (?)<br/>Daniël<br/>Roger<br/>Julien en Rianne, vergezeld door Rianneke en vrienden<br/>Dirk / John / Herman Van Molle en Ingrid, vergezeld door hun hondje (?)<br/>Jan en Mariette, vergezeld door hun hondje Quick<br/>Jokke en Mariette<br/>Didier<br/>Walter en Brigitte, vergezeld door Paula en Stefanie, plus hondje Céline<br/>Twee mij onbekend gebleven beginners</p> |
|---|---|

Op weergebied was het een riskante dag, vermits de mosselsmuldag aan de Oosterschelde om organisatorische redenen een vastgestelde datum behoefde. Het beproefde recept : "Mooi weer = duikbarbeque; regenweer = geen clubduik" was dus niet van toepassing. Weer of geen weer, het zou doorgaan! En de verwachtingen waren hoog gespannen, vooral na het succes van vorig jaar. Toen werd het hét duikevenement van het clubjaar en wie er niet bij was weet niet wat hij gemist heeft (tenzij hij op de "40 jaar Neptune-viering", op de feestboot te Antwerpen mijn film erover heeft gezien).

De duik viel erg vroeg, maar omdat toch iemand om de mosselen moet rijden en gezien de tegengevallen helderheid op vorige duik, had ik me daartoe opgeofferd, zodat ik me niet moest haasten en bovendien videobeelden kon maken van de dapperen die, met een loodzware uitrusting beladen de dijk over zwoegden. Persoonlijk niet mijn favoriete bezigheid, vooral niet als er dan nog eens een hinderlijke camera aan je hals bungelt, maar zónder camera is de duik zelf dan weer niet half zo leuk. Fotograferen is eigenlijk een verslaving! Voor het mij onbekende duo en voor Ingrid was het trouwens hun eerste Oosterschelde-onderdompeling.

Een dikke proficiat, Ingrid! Ik hoorde nadien dat het een nogal troebele duik werd (teveel volk tewater!), maar troost je, het is heus niet altijd zo! Ik hoop alleszins dat het toch wat meegevallen is? Ooit hoorde ik bij pot en pint iemand (de oudgedienden zeker bekend onder de naam “Walter-fotograaf”, wegens zijn fotowinkel) het relaas geven over zijn eerste Oosterscheldeduik, toen ik zelf die nog tegoed had en dus alles voor waargebeurd aannam. Hij hoorde de motor van een schip dat nader en nader kwam, tot hij zelfs met zijn fles onderaan tegen de buik van het schip bonkte, terwijl hij wanhopig vocht om, tegen de aanzuigende stroom in, veroorzaakt door de schroef, dieper te geraken. Slechts op het nippertje ontsnapte hij aan het lot van alle filet-american-vlees! Pas later hoorde ik dat die Walter zowat de naam had het clubequivalent van de Baron Van Munchausen te zijn. Toch vind ik het tot op heden nog een erg spannend verhaal en mocht je over een dergelijk creatieve verbeelding beschikken om er je persoonlijke ervaring gestalte mee te geven, dan mag je uiteraard steeds in de pen kruipen om ons er mee te laten van genieten in de Drietand. Graag zou ik ook de andere twee dopelingen met naam feliciteren, maar door de apartheidspolitiek van Edwin en Guy zijn ze me onbekend gebleven en mee afgesplitst in de nieuwe club. Zodra de duikers onder water verdwenen waren, vertrok een kleine delegatie naar de mosselboer. Die zag ons graag komen, want we hadden maar liefst 50 kg nodig, goed voor 39 mosselliefhebbers (Jean-Pierre weet echt niet wat hij aan zijn neus laat voorbijgaan, door te volharden in het steak eten!). Ondertussen was het beginnen regenen en vervaarlijke bliksemschichten, gevolgd door knallende donderslagen, noopten ons even te blijven schuilen bij de mosselboer, maar toen we daarna de kleine nederzetting aan de voet van de Wemeldingse dijk vervoegden, was alles er aan het dampen onder het geweld van een heet stralende zon en gelukkig bleef ze verder van de partij voor de rest van de dag. Zouden de tropen dan toch aan het opschuiven zijn naar onze contreiën???

Net als vorig jaar had de Jef, om zijn verjaardag te vieren, gezorgd voor een heuse feestelijke aperitief tafel met chips en nootjes. Zijn Hélène schonk met gulle hand voor iedereen schuimwijn uit. Tof initiatief! Vanzelfsprekend dan ook dat iedereen spontaan uitbarstte in het zingen van het oervlaamse “Happy birthday to you”. Mariette (van de Jokke) had woord gehouden en de kreukeltjes klaargemaakt die we voor haar geraapt hadden. Ze had ze in de diepvries bewaard voor deze gelegenheid en op de aperitief tafel bijgezet. Het moet gezegd, dat ze als sneeuw voor de zon verzwonden, enkel lege schelpen bleven over! Ondertussen waren de eerste mosselen al aan het stomen in hun eigen nat, onder de vakkundige begeleiding van Freddy. Je moet het maar doen, zo’n enorme ketel opschudden! Niet simpel! De kruidige groentjes bezorgden door hun verleidelijk aroma iedereen op slag een knorrende maag. Geen wonder, want Brigitte (van Freddy) had, omwille van de versheid, de avond ervoor menige traan gestort bij het kuisen en snijden ervan! Voor haar geen voorgewassen, versneden en verpakte (dus oude) groenten! Vandaar dat hier in de Drietand, voor Brigitte en haar Freddy, die al enkele jaren de initiatiefnemers zijn van dit culinaire evenement, een welgemeend “Dankuwel!!!” best op zijn plaats is. Bovendien vindt Brigitte dit etentje op zich nooit genoeg, want steeds bezorgt ze de deelnemers nog een klein geschenkje - terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Daartoe spreekt ze telkens haar werkgever (DELHAIZE) aan als sponsor en dit was nog nooit tevergeefs! Misschien een goede reden om daar voortaan bijvoorbeeld de wijntjes (hun specialiteit!) te kopen die we telkens aan de Oosterschelde plegen te genieten, zo we dit nu al niet doen. Befaamd zijn zo stilaan ook de “speeches” die Brigitte bij zulke gelegenheid, ondanks contestatie van haar Freddy, tóch pleegt af te steken. Laat U niet doen, Brigitje! Een speech is het kersje op de taart bij zulke gelegenheid en aangezien onze huidige voorzitter - in tegenstelling tot George vóór hem - geen “speechbeest” kan

genoemd worden, moet iemand toch dat kersje op de geëigende plaats planten!  
 De mosseltjes kwamen zeer voorspoedig gaar en ik meen dat, ondanks de talrijke opkomst, niemand erg lang moest wachten. Voorwaar een klein wonder! Ze smaakten naar nog, zodat meerdere borden gedegusteerd werden, tot iedereen tenslotte met een stijf gespannen buikje zat. Komt dat feestbestuur nog met profiterolletjes als dessert op de proppen!  
 Pure overdaad, maar gewaardeerd!  
 Gewoontegetroouw werd daarna de vertering van al dat lekkers bevorderd door een stevige plonspartij in Neptune's bad, waaraan bijna iedereen deelnam. En ditmaal waren er voldoende algen om elkaar mee te bekogelen!  
 Wat later op de namiddag, na de siësta, mobiliseerde Maria een aantal dames om nog een verfrissende fruitsalade te fabriceren.

En weer was er niemand die dat niet lustte! Toen men stilaan tevreden en een beetje rood verbrand één voor één naar huis begon te rijden, ontwikkelde zich nog een geanimeerde discussie, in gang gestoken door Edwin, over het clubgebeuren. Spijtig genoeg werd het een éénrichtingsgesprek, omdat Edwin wat in de wind was en de tegenargumenten bij hem onvoldoende doordrongen. Gelukkig dat zijn Marleen Bob(ette) kon spelen!  
 Deze valse noot zorgde ervoor dat uw verslaggever wat vroeger dan normaal huiswaarts trok. Ik heb 's maandags bij niemand blauwe ogen of vlekken opgemerkt, dus zal het wel zonder kleerscheuren afgelopen zijn ... enkel een clubscheuring, maar dat wist U ondertussen al!

### **DE TIEN GEBODEN VAN EEN VEILIGE DUIKER**

- I. Wees gezond naar lichaam en eerlijk tegenover uzelf (overschat uw lichaam niet)**
- II. Plan je duik en duik je plan. Vergeet eveneens een goede briefing niet**
- III. Maak nooit ruzie met Boyle en Mariotte**
- IV. Uw computer geeft nooit lucht**
- V. Uw geluksgetal is 10**
- VI. Vergeet nooit wat "multi-level" is**
- VII. Eerbiedig steeds de te maken veiligheidstrappen**
- VIII. Wees op alles voorbereid**
- IX. Feesten voor de duik is afspreken met de duivel**
- X. Uw bijbel is de blauwe map "NELOS – DUIKSPORT". Lees hem regelmatig**

**Jef Van Vaerenbergh**



**Bevalt me best zo'n droogpak !**

**Volgende kandidaat 1\* duikers hebben in de loop van de maand november met succes hun zwembadproeven afgelegd :**

**Eva Lecossois en Sara Mariën - Bouwens**

**proficiat !!!**

## Beestenboel Aurelia aurita (de oorkwal)

De kwal, de schrik der badgasten (is het niet thomas?). Misschien dat U allen na het lezen van dit artikeltje toch iets meer respect krijgt voor deze toch wel merkwaardige dieren.

Idereen kent deze soort wel, bij Oostenwind spoelen ze in grote aantallen aan op het strand van de Noordzee (en ook aan de Oosterschelde). De oorkwal heeft deze benaming gekregen vanwege de 4 wit/roze oorvormige ringen, maar horen kan ze er absoluut niet mee. De ringen zijn bedoeld voor de voortplanting.

Zijn tentakels en mondarmen zijn voorzien van netelcellen (vraag het maar aan den Thomas !), maar deze zijn voor de mens niet echt giftig. Het kan soms wel aanvoelen alsof je een netelsteek hebt gekregen na aanraking van de tentakels.

Ze zijn echter wel zeer geschikt voor het vangen van kleine visjes en kreeftachtigen. Door de netelcellen worden deze verdoofd en vervolgens door de mondarmen naar de centrale opening gevoerd.

Een oorkwal kan zich verplaatsen door het samentrekken van zijn parapluachtige lichaam, maar vaak laat de kwal zich gewoon meedrijven met de stroming.

De voortplanting van de oorkwal is buitengewoon ingewikkeld. Het komt er in het kort op neer dat er na de geslachtelijke bevruchting vrijzwemmende larven ontstaan. Deze zullen zich vervolgens ergens aan hechten zodat ze lijken op een vastzittende poliep. Na een tijdje ontstaan er, door inkepingen, verschillende knoppen. Als deze zich losmaken zijn er jonge kwalletjes ontstaan.

Aangezien kwallen voor 95 % uit water bestaan, groeien zij zeer snel uit tot volwassen exemplaren van zo'n 20 cm diameter. En bij oostenwind leggen ze dan weer massaal het loodje tot ergernis van menig badgast. Wie deze dieren tijdens een duik aantreft zal het met mij eens zijn dat het zeer sierlijke en prachtige dieren zijn. Gegeerde objecten ook voor de onderwaterfotograaf .

## Clubbanket 2001 in "De Met" te Vilvoorde

Als er iets is dat bij Neptune steeds in goede aarde is gevallen, dan is het wel feestvieren. Het feestbestuur is dan ook steeds een onmisbare werkgroep geweest ten dienste van ons clubleven, al voelde niemand zich ooit geremd om, buiten wat het feestbestuur in petto had, zelf nog een extraatje te bekokstoven! Zo herinner ik me spetterende party's te Dworp, ingericht door de Leestmans en de gebroeders Teirlinck. Ook Fernand Beckers, een ex-clublid en prominent lid van het selecte gezelschap der erkende "clubvarkens", had daar de kneep van.

Van de vaste realisaties van het feestcomité was, naast het gastronomisch weekend en het carnavalbal, het clubbanket steeds het meest stijlvolle. Wel vaak wat prijzig, maar geen mens die het had willen missen! Iedereen was er dan ook steevast, behoudens een zeer ernstig geval van heirkraft. Dit jaar verliep de inschrijving als een trein: zonder veel moeite telden we 61 inschrijvers. "De Met", op de Grote Markt te Vilvoorde, in gans Vlaanderen bekend geworden door de bierreclame (Maes) op TV, was ons van een vorige gelegenheid al bekend als een prima

stek. Alvorens aan tafel te gaan, werd er traditiegetrouw een glaasje, met bubbels erin, gedronken op het welslagen van het komende clubjaar. De obers die met de hapjes ronkwamen moesten zich nog nipt niet door de menigte wringen, zo vol was het aparte zaaltje met gezellig keuvelende Neptuners. Het deed mij en waarschijnlijk ook de anderen veel plezier onze ere-voorzitter, George, samen met zijn echtgenote, Roza, “in goeden doen” tussen de aanwezigen aan te treffen.

Na nog eens “bijgetankt” te hebben, werd in processie de feestzaal opgezocht, waar feestelijk gedekte grote ronde tafels op ons wachtten. Ideaal om ieder aan de tafel te laten deelnemen aan het gesprek! De tafel waaraan ik terecht kwam had bovendien een prachtig uitzicht op de sfeervol verlichte Vilvoordse markt en het stadhuis. Op tafel prijkte datgene wat voor onze club het equivalent mag worden genoemd van de wereldbekende Pirelli-kalender: de menukaart, welke door “den Tjen” elk jaar voorzien wordt van een toepasselijke tekening, meestal iets wat de clubleden in het voorbije jaar beroerde.

Ditmaal was het evenwel een filosofische bespiegeling over verleden, heden en toekomst van het aardse leven, nl. Hoe uit de vis, via amfibieën, reptielen en aapachtigen de “naakte aap” ontstaat (in elke goede Pirelli-kalender hoort wat bloots!) die mens heet, maar die dan zijn naaktheid weet te bedekken met een duikuitrusting, om hoogstwaarschijnlijk te evolueren naar een nieuw aquatisch wezen.

Wie de film “Waterworld” heeft gezien, weet beslist dat de mensheid daar op af stevent. Althans volgens Hollywood! Bedankt Etienne, voor de jaarlijkse aanvulling van mijn collectie souvenirs!

Alles wat deze menukaart aan lekkers voorspelde verscheen tiptop en perfect getimed onder onze neuzen, al zat er wel een (namaak-)muisje in het broodmandje. Nu ja, de club telt verschillende olijke fratsenmakers en de dames moeten daarvan toch al wat gewoon zijn, want geen enkele sprong boven op tafel.

Ondanks deze deugeniet, had de Goede Sint ons toch niet vergeten. Hij moet even voor we binnenkwamen langs geweest zijn, want hij liet de sporen van zijn bezoek achter in de vorm van marsepeinen appeltjes. Ooit kwam hij op een clubbanket in hoogst eigen persoon langs en mochten alle dames eens op zijn schoot komen zitten om snoep te krijgen.

Na afloop beweerden ze allemaal dat hij dezelfde after-shave gebruikte als Frans Huylebroeck, onze toenmalige secretaris, maar dat kan niet, gezien de Sint zich niet pleegt te scheren.

Eens het menu afgewerkt, kwam onze eigen DJ, Pieter, terstond in actie om Neptune tot dansen te verleiden. Dat is in het verleden nooit een probleem geweest en zo ook nu niet! Eén ding moet mij echter van het hart: De jongere generatie kent blijkbaar “de bamba” of “kuskesdans” niet meer zo goed, want die kwam niet van grond. Het zou een groot kusser, zoals Fernand Beckers, die het kussen van de clubdames in de mode bracht - en wat tot op heden zijn invloed heeft - ten zeerste verdrieten dit te horen! Is dit het einde van de club-bamba-traditie ???

Gedanst werd er wel! Toen ik om 10 voor 3 vertrok was er nog volop leven in de brouwerij en zelfs de bazin, die zich denkkelijk achter haar cafétoog beneden wat verveelde, kwam even de beentjes strekken. Bedankt, Pieter, voor de danspret!